

In de Put - Uit de Put

Einde van de ballingschap

Start!

Een compleet pakket
voor de zeven zondagen van de
40-dagen-tijd plus Pasen

[Uitleg project op de 1^e zondag](#)

Het idee om een eigen 40-dagen-project te maken, is min of meer spontaan ontstaan tijdens de catechisatie in mijn gemeente. Zij, de catechisanten, hebben bij het totstandkomen van dit project dan ook een aangename rol gespeeld, met name als het om het uitzoeken van muziek en verbeelding gaat.

Eerste inspiratie-punt wat het verhaal van Koningin Esther. Dit verhaal speelt daarom een min of meer centrale rol in het project. Om dit te ondersteunen hebben wij op de 4e zondag (de meest opgewekte zondag van de 40-dagen-tijd) dan ook het verhaal van Esther geplaatst en daarvoor (op de vroege zaterdag-avond) een Poerim-feest gevierd met vooral veel jonge en hele jonge kinderen uit de gemeente.

Esther bracht ons bij de ballingschap en bij het einde ervan. Zo was een idee geboren: **Einde van de ballingschap! In de put - uit de put!**

Inhoud van het pakket:

- * [Projectliederen](#)
- * [Hoorspelen \(DVD\)](#)
- * [Spiegelverhalen voor KND](#)
- * [Kleurplaten](#)
- * [Maskers](#)
- * **Korte kindvriendelijke weergave bijbelverhaal**
- * **eigen preken voor zes van de zeven zondagen**
- * **idee voor een te vieren [Poerim-Feest](#)**

€ 25,00 all in! (incl. verzending)

[Terug naar eerste pagina? Klik hier!](#)

© Ds. [Richard Slaar](#), Geref. Kerk Onstwedde (PKN)

