

In de Put - Uit de Put

Einde van de ballingschap

Poerim!

Een compleet pakket voor de zeven zondagen van de 40-dagen-tijd plus Pasen

Het Poerim-feest is een feest van bevrijding dat het joodse volk nog steeds jaarlijks viert ter gedachtenis aan de verlossing uit het doodsgevaar. Het verhaal dat daarbij hoort is het verhaal van Esther.

Dit verhaal staat op de vierde zondag van de veertig-dagentijd gepland (omdat dat de meest "vrolijke" van de lijdenszondagen is).

Op de zaterdag ervoor willen we in het spoor van de joden ook een beetje Poerim vieren. De kinderen mogen verkleed naar de kerk komen (volwassenen mogen dat ook [al voelen die zich vaak wat meer geremd]). Het is een beetje een soort carnaval.

Inhoud van het pakket:

- * [Projectliederen](#)
- * [Hoorspelen \(DVD\)](#)
- * [Spiegelverhalen voor KND](#)
- * [Kleurplaten](#)
- * [Maskers](#)
- * Korte kindvriendelijke weergave bijbelverhaal
- * eigen preken voor zes van de zeven zondagen
- * idee voor een te vieren [Poerim-Feest](#)

€ 25,00 all in! (incl. verzending)

De kinderen mogen een ratel of een ander geluid-makend instrument meebrengen. Dit wordt gebruikt om lawaai te maken en wel bij het voorlezen van het verhaal van Esther en Haman.

Wanneer de naam "Haman" wordt voorgelezen, mogen de kinderen elke keer even flink lawaai maken, zodat de naam niet goed te horen is. Haman is namelijk de slechterik en zijn naam moet ondergaan in een overdonderend lawaai, een soort hemels kabaal.

Dit feest zou niet langer moeten duren dan maximaal drie kwartier. Er worden enkele liedjes zingen, een gebed gedaan; samen kijken en luisteren naar het verhaal van Esther hoort erbij. En als het lukt is er ook een lekkernij, nl. "Hamansoren" (een soort koekje).

[Terug naar eerste pagina? Klik hier!](#)

© Ds. [Richard Slaar](#), Geref. Kerk Onstwedde (PKN)

